

# Nieuwsbrief Semangat 20 september 2010



## Studieprojecten

Ibnu is in juli met de universiteit op stage geweest in Jakarta. Ze hebben daar o.a. het Mahkamah Konstitusi (Hoger Gerechtshof ) bezocht en er ook colleges gevolgd.



Puspa heeft in dezelfde periode ook twee maanden stage gelopen en ons daarover een mail gestuurd.

*Dear : Mama Lea,*

*Happy Birthday Mevrouw all the best for you.*

*Sorry if i'm late to send this greeting, because since last week i was stay in the village until next moth, i'm stayin in the Village with a group from Jember University to doing Stage or we called "KKN" Kuliah Kerja Nyata..*

*And for two months Our Programs are:*

- To working Practise our education*
- Dedication to residents of that village, in sectors education, sanitary and public health.*
- Economic Sectors, and many other else.*

*examples:*

- To help peoples who can't read or spell alpabet*
- To give informations about sanitary, malignancy, skin deases, hypertensi, cleans habbit and clean.*
- To teach peoples in economical situation..i.e how to make handycraft and sell them to make benefit*
- To teach them how to make a plantation or garden.*
- and Other else.*

*Probably i will finish my stage about a week before Idul Fitri Next September.*

*Say My Regards to both Family and all Sponsors*

*- Puspa -*



## **Bezoek Plantage**

Ellen en Kenny uit België zijn op bezoek geweest bij mevrouw Harnik en hebben hierover het volgende verslag geschreven:

*Tijdens de voorbereidingen van onze huwelijksreis naar Indonesië, maakten we kennis met Semangat. Het leek ons altijd wel iets om tijdens onze vakantie iets van vrijwilligerswerk te doen. Daarom vroegen we aan Semangat of ze op de plantage of op het schooltje in Kalibaru misschien nog hulp konden gebruiken. Dit leek daar niet echt van toepassing, maar we konden hen wel altijd helpen met kledij voor de kinderen mee te brengen.*

*Dus zoals afgesproken vertrokken we uit België met een halve koffer kleding voor de kindjes.*

*Toen we eenmaal in Kalibaru aankwamen, kregen we diezelfde avond nog bezoek van Mevrouw Harnik. Na een fijn gesprek spraken we een datum en uur af om een bezoek te brengen aan de plantage en aan de kinderen.*

*Eens we daar aankwamen kregen we een ontzettend warm onthaal. Toen hebben we de kleding afgegeven die we voor de kinderen hadden meegenomen. Het was wel even grappig dat een t-shirt voor sommige kindjes plots zo groot was dat het een lang kleed leek. Gelukkig konden ze onderling de kleren uitwisselen. Na een rondleiding op de mooie plantage tussen de palmbomen stonden de kinderen klaar om hun muzikale kunsten en danstalenten te tonen. Van deze opvoeringen hebben we erg genoten. En dat ze zelfs wat Nederlands spreken, overtrof helemaal onze verwachtingen.*

*We vonden het alleszins erg fijn om hier te zijn geweest! Aangezien we met eigen ogen hebben gezien dat deze stichting alle hulp kan gebruiken, hebben we beslist om ook ons steentje bij te dragen.*

*Tijdens onze huwelijksviering zal er tijdens de offerande geld worden opgehaald dat we met veel plezier aan Semangat zullen schenken!*

*Alle beetjes helpen, net zoals de kruiden en lepels die we van de kinderen hebben gekocht. Voor hen is dit een bron van inkomsten waar ze hard voor hebben gewerkt. De kruiden hangen nu in onze keuken ter herinnering van een mooie ervaring waar we elke dag aan terug denken. Telkens beseffen we dan hoe goed we het hier in ons landje hebben, wat niet in elk land vanzelfsprekend is... Na het zien van de kruiden en de kindergezichtjes in onze verbeelding, belanden we weer met onze voetjes op de grond. Wat een luxeleventje hier en we nemen ons voor om niet meer voor het minste te zagen over iets...*

*Ja, onze reis naar Indonesië is een levensles op zichzelf, vooral dan het onvergetelijke bezoek aan de kindjes!*

*Heel veel groetjes,  
Kenny & Ellen*



### **Inzamelingsacties**

Zoals u hierboven kunt lezen hebben Ellen en Kenny besloten dat ze de opbrengst van de offerande tijdens hun huwelijksmis aan Semangat schenken. Op 10 september zijn ze in het huwelijksbootje gestapt en vorige week hebben we bericht gekregen dat er 143,20 Euro voor Semangat is opgehaald tijdens de huwelijksmis.

In Maasbree bestaat het Mafcentrum (jongerencentrum) 40 jaar. Dat wordt gevierd met diverse jubileumactiviteiten. Het beheer van de garderobe heeft het Mafcentrum uitbesteed aan verenigingen en stichtingen. Voor Semangat hebben we de garderobe bemenst op 18 en 19 september. Dat heeft ons ruim 200 Euro opgebracht.



### **Naar Indonesië**

Op 17 oktober vertrekken Herm en Lea voor vakantie naar Indonesië. Tijdens deze vakantie gaan ze natuurlijk ook weer op bezoek bij de plantage van mevrouw Harnik om alle kinderen weer te zien, maar ook om de lopende projecten te controleren. Tijdens dit bezoek proberen we u op de hoogte te houden door middel van korte berichten op Facebook en Twitter.

Link Facebook: <http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Semangat/186390474876>

Link naar Twitter: [http://twitter.com/semangat\\_nl](http://twitter.com/semangat_nl)

Eind november ontvangt u een nieuwsbrief die volledig gewijd is aan dit bezoek.