

# Nieuwsbrief Semangat 9 februari 2011



## **Pasar Indonesia zondag 17 april**

Houdt deze datum alvast vrij in uw agenda want op deze dag organiseren we samen met Kita Juga voor de 2e maal de Pasar Indonesia. Het doel is niet alleen meer naamsbekendheid krijgen voor onze stichtingen, maar ook door voorlichting meer bewustwording voor maatschappelijke doelen creëren en aandacht vragen voor ontwikkelingswerk anno 2011. De pasar wordt gehouden in het Mafcentrum Maasbree van 11 tot 18 uur. U bent natuurlijk van harte welkom!

Op onze website (kopje nieuws) staat een verwijzing naar de speciale Pasar Indonesia pagina. Deze pagina vullen we regelmatig aan met nieuwe informatie. Als voorproefje kunt u genieten van een korte film van de Pasar Indonesia 2009.

## **Bezoek van Anita Tax aan Kalibaru.**

Anita is bij mevrouw Harnik en haar kinderen op bezoek geweest en we hebben haar gevraagd om voor onze nieuwsbrief een verslagje te schrijven.

## ***Bezoek aan kindertehuis van ibu Harnik in Kalibaru, Indonesie - November 2010***

Onze rondreis door Indonesie eind vorig jaar bracht ons ook naar Kalibaru.

Op het programma stond eigenlijk een relaxdag en het bekijken van de kleine plantage bij de accommodatie waar we verbleven maar zoals vaker tijdens onze reis kwam onze gids Suryadi met een alternatief plan: "we zouden ook een bezoek kunnen brengen aan een nabij gelegen kindertehuis als jullie willen". We waren maar met een klein groepje onderweg (9 personen totaal) en iedereen was akkoord. Zo togen we om een uur of 11 naar Banyuwangi Jatim. We werden door een aantal van de kids verwelkomd en meegenomen. Na ontvangst door Ibu Harnik, het oplazen van de ballonnen die we hadden meegenomen voor de kinderen, werden we rondgeleid door de echt schitterende plantages die het kindertehuis omringen. Ibu Harnik leidde ons rond en legde uit wat we onderweg allemaal tegenkwamen aan specerijen, koffie, cacao enz. Toen we terugkwamen vroeg ze ons of we wilden blijven eten? We keken elkaar wat besluiteloos aan, die uitnodiging hadden we



niet verwacht maar Ibu Harnik wuifde de besluiteloosheid weg en verzekerde ons dat er genoeg was voor iedereen. Gezellig zaten we allemaal bij elkaar en de maaltijd was heerlijk. Nadat we gegeten hadden maakten de kinderen allerlei dingetjes en kregen de dames een bloem in het haar geweven, de mannen een soort band op het voorhoofd. Er verscheen een jongen met een keyboard en Suryadi, die graag zingt, zong samen met de kinderen een aantal liedjes. Natuurlijk konden wij niet achterblijven, en nam Aart, een van mijn medereizigers, de microfoon over van Suryadi. De andere microfoon kwam mijn kant op en samen hebben we voor de kinderen gezongen en later met z'n alle ook nog gedanst. Het was een onvergetelijke dag die veel indruk heeft gemaakt en in mijn geheugen gegrift staat. Indonesie is een fantastisch land, maar vooral Java heeft mijn hart gestolen en als ik Java weer eens bezoek en in de buurt van Kalibaru kom zal ik Ibu Harnik en haar weeskids zeker nog een bezoekje brengen.

Anita Tax

